

Kort geleden spraken Flory Neter en Wil Groen met Rabbijn Shmuel Katz over hulpverlening aan ouderen. Katz informeerde het VBV-bestuur over een stichting die recent is opgericht met als doel in bredere zin om holocaustoverlevenden van dienst te zijn. Aangezien het VBV soms wordt geconfronteerd met verzoeken om geestelijke hulpverlening en persoonlijke bijstand -waarvoor het VBV niet is toegerust- is het een goede zaak om u kennis te laten nemen van de mogelijkheden die de stichting Zikna kan bieden.

De stichting Zikna is te bereiken als volgt:

**Telefoon: 06-18679934**

Email: [shmuelskatz@gmail.com](mailto:shmuelskatz@gmail.com)

Hieronder de informatie over en opgesteld door de stichting zelf.



## Naar nieuw elan in zorgend joods Nederland

Met deze slogan is de Stichting Zikna onlangs haar activiteiten begonnen. Er zijn in joods Nederland hele competente zorgaanbieders. Deze hebben veelal of een "kerkelijke" achtergrond of een meer maatschappelijke. Wat er nog ontbreekt is een organisatie die onafhankelijk **pastorale** zorg verleent aan joodse ouderen. Veel ouderen zijn immers niet meer gebonden aan een "kerkgenootschap". Wij willen onze zorg niet intra muraal of op locatie aanbieden. Wij willen gewoon bij mensen thuis langs gaan of hen op een gezellige locatie ontvangen. Maar zonodig gaat Zikna overal naar toe. Wij bezoeken mensen dan ook in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen.

Bij de ontmoetingen gaat het om het welzijn van de ander. Om het hebben van een fijn en verademend gesprek over ouder worden of over de zin van een volgende levensfase. Soms ook praten we over een betere kijk op ziekte, eenzaamheid of het gemis en verdriet over wat barbaren ons aandeden.

Zikna werkt met een pastorale werker die zijn wortels heeft in de Nederlands joodse traditie. Een traditie van bolussen en ossenworst met tegenwoordig soms ook een plakje gefillte fish. Daardoor begrijpt hij wat er leeft in een Nederlandse jood of jodin. Hij is tevens geschoold is op HBO niveau. Zijn HBO opleiding heeft hij afgesloten met een bachelors in joods pastoraal werk. Bovendien was hij de eerste die in Nederland in deze richting is afgestudeerd.

Daarnaast stuurt deze pastorale werker vrijwilligers aan. Want vrijwilligers zijn heel goed in staat om liefde, aandacht en nesjomme over te brengen. Er is voortdurend onderling contact. Daarnaast is een bestuurslid van Zikna van huis uit psychotherapeut. Een psychiater is daarnaast beschikbaar als vrijwilliger. Hij kan ook door de Zikna werkers worden geconsulteerd om problemen te analyseren.

Zikna wil graag een samenspeler zijn in het boeiende veld van joodse pastorale zorg.

**Kijk op [www.zikna.nl](http://www.zikna.nl)**